

# Karlssons i Mwanza – Rundbrev 2/2004

31 Maj 2004

## **Salaam!**

Oj vad tiden går fort. Nu har två år snart passerat och detta blir vårt sista rundbrev. Vi håller på att lämna över våra arbetsuppgifter, packar ihop våra få tillhörigheter och försöker hinna träffa alla vänner.

Så här på sluttampen tittar man backspegeln. Visst har man haft sina förväntningar och besvikelser och mycket har blivit annorlunda än man tänkt sig från början.

## **Barnen och deras skolgång**

Jonathan och Saara trivs i skolan och har kommit bra in med många kompisar. I början var det tufft när de inte behärskade engelskan men nu har de bra flyt och engelskan är inga problem. Det kommer att bli lite svårt att lämna alla sina nya kompisar så vi får se hur det blir till hösten när det blir ruggigt och kallt om de börjar längta ner igen.

## **Vi har fått tag på hus**

När vi lämnade Sverige så fick vi inte vårt hus uthyrt så det blev till att sälja. Vi var redo att flytta till något grannsamhälle men barnen hade bestämt att vi skulle tillbaka till Ålem. Det fanns ingen prutmån från barnens sida utan man skulle tillbaka till sina kompisar.

Boendet var ett orosmoment för vi visste inte vart vi skulle ta vägen när vi kom hem. Nu har allt ordnat sig och vi köper ett hus i Ålem genom några bekanta. När vi kommer hem så blir det till att börja renovera och ordna hemmet så vi har nog en hektisk sommar framför oss.

## **Krockade**

Bilolyckor ser vi ganska ofta och i förra veckan så var det två stora olyckor på väg till jobbet. Ena dagen så var det en minibuss som hade kört rakt in i en lastbil och två dagar senare så var det en lastbil som tappat kontrollen och rullat runt. Efter vägen är det alltid mycket folk som går och minibussar och lastbilar är överlastade med människor. Så när det blir en olycka så är det många skadade och döda.

Självt så råkade jag ut för en otäck händelse idag. En man sprang rakt ut i vägen och innan jag hade fått stopp på bilen så träffade jag honom i sidan.

Han flög rakt ner i diket men han var snabbt uppe på benen och sprang iväg. Vi ropade tillbaka honom och det enda han sa var att han inte var skadad och sprang sin iväg. Det var en otäck upplevelse men vi tackar Gud att det inte blev värre.

## **Diakoni**

I vår har Päivi arbetat mest med att få igång ett samordnat diakoniarbete i stiftet. I förra brevet så berättade vi om studieresan till Bukoba och nu under tre månader har hon arrangerat seminarier för att undervisa och planera diakoniarbetet i församlingarna. Det har varit tre personer från varje församling och stiftet har 35 församlingar. På tre månader har hon fått vara med och planera tankar kring diakoni och få igång processer ute i alla församlingarna.

## **AIDS gruppen**

Teopista är en klippa i AIDS-gruppen. Hon ägde inte något och hon flyttade mellan vänner tills hon fick tag på en liten tomt. Först byggde hon en liten gräshyddas åt sig och sin dotter men allteftersom hon har fått ihop lite pengar har hon byggt på sitt lerhus. Nu har hon lyckats bygga färdigt två små hus och hon hyr ut ett rum till ett par som ger lite extra inkomst. Hur tufft livet än är och hon har inte lång tid att leva så är hon ändå positiv och kan uppmuntra och stödja andra.

De är otroliga människor som är värda all beundran. Här kan man verkligen tala om vardagshjältar.

## **Nu är det slutreviderat för min del**

Mitt arbete har ju framför allt varit att ta tag i problemen med ekonomin. Följ upp där det sker oegentligheter och rätta till så det blir bra framöver. Jag har fått frågan om det inte är ett riskfyllt arbete att rota i ekonomiska problem men jag har aldrig känt något hot utan snarare tvärtom har jag känt starkt stöd hos kyrkfolket och framför allt hos biskopen.

Den sista revisionen är över och det var en riktigt het potatis. Det är Imani församling som är den rikaste församlingen i stiftet som jag har synat i

sömmarna. Det blev lite mer komplicerat eftersom böckerna redan var reviderade av externa revisorer och tyvärr går det köpa en revisionsberättelse om man vill dölja något. Församlingen har klagat över hanteringen av ekonomin och det pratades om att pengar försvann men problemet var ju att böckerna redan var reviderade och det fanns inga anmärkningar. Tillsammans med min samarbetspartner har vi arbetat en månad att kartlägga alla oegentligheter och hitta alla ställen det läckte på och det är ganska mycket pengar. Nu har vi utarbetat nya rutiner och kontrollsystem för att undvika att det upprepas igen.

Ska man sammanfatta livet som ekonom här nere så kan man säga att ena stunden är man som Mr Jekyll och i nästa stund är man som Mr Hyde och den hopblandade drycken heter pengar.

### **Gäster**

Vi fick en snabbvisit av Päivis arbetskamrat Ann-Kristin och hennes man Claus. Vi hann med att besöka kyrkans Secondary school i Mwadui som är ett gruvsamhälle mitt i ett diamantfält. Det är intressant att jämföra våra gymnasieskolor med en skola här i Tanzania. Här får fem elever dela på en bok eller det finns inte utrustning så det räcker. Biblioteket har inga böcker och det finns bara en gammal dator på skolans kontor som sekreteraren använder.

Vi gjorde också en tur till en sjukstuga och fick vara med på klinikerarbetet. Att vara ute på klinik har ju varit en del av Päivis arbete så det var extra roligt för mig att få följa med och se arbetet

### **€150 eller 1.400 kr för en kyrka**

Vi besökte igen en av de nya predikoplatserna, Mbalama, som Marko en av evangelisteleverna från missionscentret tar hand om. Antalet kristna ökar och nu hade man fått tag på en tomt som det stod ett hus på. Huset var inte färdigt inomhus så det skulle man kunna göra om till en kyrka. När vi fick veta hur mycket man skulle betala så slog vi till direkt och köpte tomten och ”kyrkan”. Nu behöver man bara färdigställa sin kyrka och dessutom har man planer på att bygga ett hus till evangelisten på samma tomt.

### **Vi vill tacka för oss...**

Nu är det snart slut med vår period i Mwanza och vi vill tacka er alla att ni har bett för oss och med denna lilla korta hälsning från arbetet här i Mwanza vill vi slutligen önska er Guds rika välsignelse och önskar att ni fortsätter att innesluta oss i era böner.

Päivi, Peter, Jonathan och Saara

---

Vår nya adress:

Päivi o Peter Karlsson  
Skansvägen 11  
384 92 Ålem  
Sverige

Telefon:  
0730 24 97 42 (mobil)

E-post: karlsson@amani.nu      Hemsida: www.amani.nu