

Karlssons i Mwanza – Julbrev 2002

Heri kwa Krismasi

Växlande molnighet åska och regn har bytts mot en sol som skiner från en klarblå himmel med stigande dagstemperatur. Allt det brunbrända har försvunnit och gräsmattan skimrar i grönt. Fåglarna sjunger i kör och det är så man får värkänslor i slutet av november. Med blommande bougainvillea, mogen mango, guava och papaya i trädgården och en temperatur på dryga 25° känns det lite överkligt att advent står vid dörren.

Vi har fått höra att det både slaskar och braskar uppe i norr. Här får vi inte uppleva kyla och snö så vi satsar istället på få fram julens dofter, smaker och ögonfröjd. För att känna doften av julgran köpte vi två cypressplantor och planterade när vi kom till Mwanza. Med växtkraften vi har här så blir det en liten minijulgran i år och förhoppningsvis en lagom stor till nästa år. Barnen får pyssla och julpynta mellan läxläsningen och i skolan håller de på att träna ”Christmas carols”. Vi har en liten ”tradition” att Päivi ska baka pepparkakor och Peter lussekatter med barnen. Vi får väl se om det blir äkta eller falsk saffran. Saffrans- och pepparkaksdoft hör ju julen till så det



ska bakas, smakas och avnjutas. Julpynt finns det gott om att köpa i småbutikerna vid torget men redan för en månad sedan såg vi i en butik att det fanns en plastgran med blinkande ljus. Peter ”föll” för de små blinkande lamporna i regnbågens alla färger som han köpte för att pynta upp sitt kontor. Så vi ska nog lyckas skapa julkänsla trots shorts och t-shirt.

Julfirandet i kyrkan ser vi fram emot och kvinnogruppen håller på att förbereda julspelen. Julspelen är en upplevelse som inte går att förklara i ord. Vi minns hur kvinnorna i Njombe levde sig in i sina roller, allt från Maria med sin livs levande baby till Herodes grymhet eller när några gamla kvinnor kröp på alla fyra bråkande som får. Församlingen skrattade och jublade eller höll andan när stjärnan i form av ett tomtebloss ledde de tre vise männen. Det är en härlig känsla att få vara med och dela glädjen över julens budskap med trossyskon i Tanzania.

Här från Mwanza vill vi önska Er alla en God Jul och Ett Välsignat Nytt År.

Päivi, Peter, Jonathan och Saara



Vi har lagt ut lite bilder på Internet så ni kan surfa till www.amani.nu och se hur vi har det här i Mwanza.

P.S. För övrigt vill vi tacka er för att ni kommer ihåg oss med förbön, brev och e-post. Barnen tycker det är alltid lika roligt att komma till den ”riktiga” postlådan och se om det finns någon hälsning ”hemifrån” och är den full med tidningar och brev brukar de säga att det är julafton.

Päivi o Peter Karlsson
P.O. Box 976
Mwanza
Tanzania

Telefon:
+255 28 257 1188 (bostad)
+255 744 895 557 (mobil)

E-post:
karlsson@amani.nu
jonathan@amani.nu
saara@amani.nu